

**kleine
Raak**

Januari 2025, nr. 543

Beste KWB-vriend,

Wij wensen jullie een jaar vol lichtpuntjes,
zowel groot als klein.

Dat je elke dag van het jaar helemaal
jezelf kan zijn.

Een jaar omringd door lieve mensen
die je hart weten te raken
om samen de meest warme
herinneringen te maken.

Maak van 2025 een topjaar voor iedereen.
Geniet en veel deugd aan onze KWB-initiatieven
waar ontmoeting en vriendschap centraal staan
en in het VET afgedrukt zijn.



verzekerd van service
servatis | **DVV**
verzekeringen

www.servatis.be

verzekeringen | beleggingen | woonruddictor

Londerzeel | Kapelle-op-den-Doel | Willemse | Merchtem | Opwijk

WIJ GEDENKEN

✚ **Jean De Voghel**, weduwnaar van Leontina Verhasselt
Grootvader van KWB'ers Robin en Tibo Van Buggenhout



Beste KWB' er of Raak-vriend.

We springen het nieuwe jaar 2025 in met een nieuw voorblad voor onze Kleine Raak. Het hoofding hebben we een nieuwe look gegeven. En zoals jullie alvast merken hebben we het logo van onze afdeling aangepast aan de nieuwe naam die door nationaal werd verkozen. De Raak of KWB leden hebben dit Merchtem's logo aangeduid op de startvergadering.

Misschien heb je bij dit nieuwe jaarbegin engagementen aangegaan of beloftes gemaakt om in 2025 te verwezenlijken, hopelijk slaag je erin!

Met de maand januari nemen we een nieuwe start, zowel in ons leven als bij de initiatieven die het bestuur en de wijkmeestersploeg hebben voorgesteld. Hopelijk vallen ze binnen je keuze en mogen we je op meerdere van onze activiteiten verwelkomen.

In onze ontmoetingsplaats bij uitstek op zondagmorgen in het KWB-lokaal worden heel wat toffe gesprekken gevoerd van ernstig, sociaal tot bekommernis over leden of familieleden die wat op de sukkel zijn met hun gezondheid tot leutige en plezierige ervaringen die we hebben meegemaakt de voorbije week. Ook de kaartspelers hebben hier hun stek gevonden maar hopen op nieuw bloed. De bewonderende gedachten over de homilie van pastoor Filip zijn meermaals een opener voor een schitterend gesprek.

Voor 2025 wensen we een zo goed mogelijke gezondheid. Veel deugd aan wat dagelijks op je weg komt van ontmoetingen met mensen tot het beleven van gebeurtenissen die je zomaar te beurt vallen.

Mag en kan KWB of RAAK daar vandaag de voorzet voor geven en je het allerbeste wensen in 2025 met een sprankelende start op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2025. Welkom

Norbert





KWB nodigt uit... Nieuwjaarsreceptie

Zondag 5 januari 2025 vanaf 10 u. tot ...in het KWB-lokaal.

We laten 2024 achter ons en onthouden vooral wat goed was en wat deugd heeft gedaan gaan we koesteren.

Wat ons pijn heeft berokkend, lichamelijke kwaaltjes, ongemakken of minder plezierige belevenissen vergeten we of we steken ze onderin in onze rugzak.

We toasten op een veelbelovend en hoopvol 2025.

We wensen 'innerlijke vrede' toe aan iedereen, een goede gezondheid, veel fijne ontmoetingen en ervaringen.

Laat ons daar het glas op heffen

Ra(a)ke vrijdag op 29 november 2024

Digitale fraude ism. Femma

Een heuse volkstoeloop want 73 deelnemers palmden het KWB-lokaal volledig in. Een misverstand over het startuur van de vergadering 19.30 u. ipv 20 u. zorgde voor wat verwarring.

Spreker Chris Vanmol wist iedereen te boeien met een goede voorstelling van de problemen die kunnen voorkomen wanneer mensen met minder goede bedoelingen ons proberen beet te nemen met het doel ons geld af te troggelen.

Chris haalde alle mogelijkheden aan om ons erop te wijzen hoe deze mensen proberen aan ons geld te geraken.

De afwezigen hadden uiteraard ongelijk want het betreft onze zuurverdiende centen en de aanwijzingen en tips die Chris ons gaf kunnen ons zeker en vast helpen om te vermijden dat we ons laten vangen.

Een verslag over deze vergadering maken leek ons onbegonnen werk gezien de vele punten die behandeld werden. Wie deze interactieve vorming graag wil bezitten neemt best contact op met femmamerchtem@gmail.com. De spreker heeft beloofd om zijn voorbereiding door te sturen.

Zeer degelijke uiteenzetting die misschien wel iets te lang duurde want op het einde was bij velen de harde schijf meer dan vol.

Prachtige organisatie waarvoor dank aan Femma.

Welkom aan onze nieuwe leden

Guy Cauwenbergh
Patrick Verbesselt
Jan De Block
Christoph Van Raepenbusch
Roel Robberechts
Steven Van Lint



Mannen, tof dat jullie aansluiten bij onze beweging. Hopelijk mogen we jullie ontmoeten op één van onze activiteiten of waarom niet eens komen genieten van de sfeer in het KWB-lokaal op zondagvoormiddag, dit is de ontmoetingsplaats bij uitstek.

Proficiat aan de grootvaders, opa's of opi's

De grootvaders zijn zo fier op hun kleinkinderen en ze willen ze graag vertroetelen.

- KWB'er **Marc Van Schuerbeek** is zoals hij zelf zegt opnieuw 'grote vader' geworden van een flinke kleinzoon **Nobel** genoemd. Marc zijn gezinneke telt al 12 kleinkinderen, de tafel zal mogen uitgetrokken worden om ze allemaal een plaatsje te geven. Onze gelukwensen aan de trotse ouders Sander en Frambose. Nobel zal bij zijn broers Sil, Mon en Fer wel toffe speelkameraden vinden.



Gouden huwelijk

In januari vieren **KWB'er Eric Biesemans en zijn echtgenote Cecile Peytier** hun 50^{ste} huwelijksverjaardag. 50 jaar samen onderweg dat verdient een dikke proficiat van onze KWB. We wensen hen nog vele jaren in een goede gezondheid.



Trouw

Onze vorige KWB voorzitter Steve is op 21 december in het huwelijk getreden met zijn liefste Anneke. We wensen hen het allerbeste toe samen met hun 3 jongens in 'goede en kwade dagen'.

KWB JAARFEEST OP 14 DECEMBER 2024

Editie 2024 staat in het vet opgeschreven in de geschiedenisboek van onze afdeling.

Het begon met een warme misviering voor onze overleden leden, mooie zang door ons Femma-KWB gelegenheidskoor, een deugdlozende homilie van priester Filip en warme en betekenisvolle teksten die onze KWB boodschap ook vandaag nog beklemtonen.

Van al dat zingen kregen we een droge keel en de receptie was de ideale binnenkomer. De gezellig aangeklede zaal met speciale lichtjes en met een toffe taferversiering gaf je meteen een goed en warm gevoel.

Voorzitter Frans verwelkomde iedereen en hij hield een waardevolle boodschap zomaar uit het vuistje, je moet het maar doen. Jozef Andriessens en Robert De Ron, beiden 50 jaar trouw lid van onze KWB, werden gevierd. Zelfs Jozef Vanden Borre deed zijn verhaal over de gevierden.

Het eetmaal werd door elke aanwezige deelnemer enorm gewaardeerd. Het was echt heel lekker en de keuze van de 3 mogelijke voor- en hoofdgerechten betekende zeker een meerwaarde met dank aan de koks en de helpende handen van KLJ.

Team Joke zorgde voor de ontspanning. Soms al eens op het randje maar door iedereen (bijna toch) warm onthaald. De Dj's toonden hun langs hun beste zijde met goed gekozen muziek. Het feest duurde, voor sommigen, tot in de vroege uurtjes.

Zeker te vermelden was de hulp zowel bij de opbouw als bij de opruim van zoveel KWB'ers, ook 's nachts zorgde er een groepje laat-op-blijvers of noem het moedigen voor het wegzetten van tafels en stoelen. Dikke merci ook voor de tapploeg.

Ja mannen dit was echt teamwork. (NK)



Gevierden voor 50 jaar KWB-lidmaatschap Jozef Andriessens (links) en Robert De Ron (rechts) met de felicitaties van voorzitter Frans.

Enkele sfeerbeelden van ons KWB jaarfeest



Blokjesfestival 21-12-2024



Zoals gehoopt kwamen zo'n 90 legobouwers afgezakt naar 't Vijverdal.

Het was een fijne namiddag, met veel bouwplezier.

Sommigen gingen creatief aan de slag met het thema "trouwen".

De resultaten waren zeer vaak verrassend en knap gevonden.

De kinder-, volwassen en vakjury waren het niet eensgezind. Vrijwel iedereen kreeg een stem!

Elk kind was dan ook winnaar en kreeg bij het inleveren een zakje snoep.

Aan het eind hielpen zeer veel aanwezigen met het verzamelen van de legoblokjes, het afbreken van de kunstwerken en het opruimen van de zaal.

HARTVERWARMEND!



De winnaars achter hun knappe creatie.



Sinterklaas kwam op bezoek in het KWB-lokaal



Joelende maar ook angstige kinderen die van zowel sinterklaas als van de twee zwarte pieten een beetje schrik hadden. Een liedje zingen voor de sint, op zijn schoot schommelen, een tekening kleuren, het hoorde er allemaal bij.

Paniek in de achterkeuken van de KWB, een zwarte piet was 's nachts van een dak gevallen en kon onmogelijk van de partij zijn. Via 'Suzanne' kwam er een interim piet op een blits bezoek en oef alles kwam goed.

Ongeveer 50 deugnieten, al of niet braaf geweest, kregen een zakje snoep en een speelgoed van de sint. Christoph reed met zijn Volkswagen oldtimer busje een ritje met de kindjes in Merchtem.

We zagen veel grootouders en ouders glunderen als ze met hun kind of kleinkind bij de sint kwamen. Tof jong! Waar is de tijd?



KWB Aziatische kookavond

Waar: Kerkeboomgaard

Wanneer:

Op dinsdagavond 21 januari 2025.

We starten om 19.30 u. stipt.



Wat:

Christophe neemt ons op sleeptouw.

We gaan deze keer de Aziatische toer op.

Als voorgerecht leren we *Sushi maken*.

Daarna maken we *Ramen*. (Ramen is een Japanse soep met noedels, verschillende andere ingrediënten en dé perfecte umamismaak)

Als De prijs is zoals 10 eurokes

Meer info: wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660



Verslag kookavond 'wild' 26 november

- Het wildseizoen is weer volop op gang geschoten.
- 24 hobbykoks kwamen opdagen voor onze jaarlijkse kookavond met thema WILD.
- We kozen voor fazant als voorgerecht en als hoofdgerecht een malse hertensteak.
- Bij de fazant serveerden we druivensaus, een zalfje van butternut pompoen en wat blaadjes verse sla.
- Het hert kon rekenen op een portosaus, witloof, spruitjes met spek en een schijfje ringbiet. Ook hier kwam een torentje butternut bij als kleurrijke afwerking.
- Als afsluiter sneden we een verse kerststronk zonder slagroom aan. (Nico VDB)

Wist je dat:

- ✓ Wim maakte thuis een heerlijke wildfond en druivensaus;
- ✓ het boterverbruik ging de hoogte in;
- ✓ de wintergroentjes waren van uitzonderlijke kwaliteit;
- ✓ de kroketjes waren niet zelf gemaakt
- ✓ het witloof werd gebraseerd;
- ✓ onze bio groentjes werden vers geplukt;
- ✓ we een verjaardag mochten vieren.

KWB's Feestelijke kookavond was weer raak

Lang nog niet iedereen was klaar voor de feestdagen op 17 december. Met 19 koks kwamen we voor een laatste keer van 2024 samen in de Kerkeboomgaard om een heerlijk maar toch eenvoudig eindejaarsmenu op ons bord te toveren: een winters slaatje met vers grondwitloof en een zure toets van Jonagold appel, afgewerkt met de zachte blaadjes van veldsla en een krokant gebakken sneetje spek.

Als hoofdschotel was aangekondigd: Ongevulde kalkoen met zijn wintergarnituur. Als dessert volgde nog een klassieker uit grootmoeders tijd, de Petit Beurretaart met vers geklopte boterroom.



Al snel begonnen we met het proper maken van de groenten terwijl er nog enkelen toekwamen. Een korte demonstratie later (van hoe de kalkoen niet moest gevuld worden, maar wel opgebonden) was iedereen al druk in de weer om alles klaar te maken. Appels werden door de mandoline gehaald tot zeer fijne frietjes, boter werd tot boterroom gemaakt met koffie, eieren en suiker.

Die laatste heeft even een poging gedaan om te schiften toen de cognac bij de boter kwam in plaats van in de koekjes, maar dat is professioneel rechtgezet.



De voorbereidingen waren zeer snel klaar en het voorgerecht kon snel aan tafel geserveerd worden. Daarna was het afwerken van de hoofdschotel aan de beurt: kalkoen aanbraden, hamburgers met veenbessen bakken, appels stoven en blussen, pompoen garen in de oven, ... Het leek veel meer werk dan het eigenlijk was.

Het dessert werd nog snel gemetst met in koffie gedoopte koekjes en de boterroom, even afkoelen en dan op de borden.

Iedereen had genoeg inspiratie mee naar huis voor de feestdagen die zouden volgen Heb jij de afgelopen weken ook de ongevulde kalkoen op het bord gekregen? Of heb je ze zelf gemaakt?

Pauwel

WHISKY TASTING

Ben jij een echte whisky liefhebber of ben je gewoon benieuwd naar de smaken van verschillende whisky's?

Kom dan op **vrijdag 24 januari** naar onze **whisky tasting** in het **KWB Lokaal De Werkman!**

We openen de deuren om **19.30 u.**, en bieden je de kans om **6 verschillende whisky's** te proeven, elk met bijpassende versnaperingen.

Laat je smaakpapillen verwennen en ontdek de rijke wereld van whisky in een gezellige sfeer.



- ✓ **Datum:** vrijdag 24 januari - 19u30
- ✓ **Locatie:** KWB Lokaal De Werkman
- ✓ **Kostprijs:** € 20 ter plaatse te betalen

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen! Proost! 🍷

De plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven bij Nico:

Nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be - 0479/46 00 51

Het zijn bijna inschrijvingen voor het gezinsweekend!

Op 23 mei 2025 is het volgende gezinsweekend! De voorbereidingen zijn intussen begonnen en het belooft weer een goed gevuld weekend te worden. We trekken naar dezelfde locatie als vorig jaar in Oostende. Veel kunnen we je nog niet verklappen over wat we allemaal gaan doen, maar strandactiviteiten, spelen op het gras en in de speeltuin zouden er toch moeten in zitten. Ik heb zelfs gehoord dat er onlangs nog resten zijn gevonden van soldaten die de landing hebben meegemaakt op het einde van de oorlog. Dat belooft weer een spannend weekend te worden!



De **inschrijvingen** starten online vanaf **15 februari 2025 9:00**. Je vindt de link hierbij, in de kleine Raak van februari en op de website. Tot dan!

Inschrijving gezinsweekend



Kaartkampioenschap wiezen van 6 december



De 37 deelnemers hebben er een toffe avond van gemaakt. Het moet er overal wel serieus aan toe gegaan zijn want het was vrij stil in het lokaal. Benny opende bij de eerste deelbeurt met een miserie op tafel. Winnaar van de avond werd Ludo Huysmans met 90 punten. Onverwachts bezoek van de sint. Hij deelde zelfs snoepzakjes en een mandarijntje uit. Als tegenprestatie vroeg hij de kaartspelers een liedje voor hem te zingen. En warempel die mannen en vrouwen deden dat! Knap ook van ene Patrick, net de dag ervoor lid geworden, die met zijn buur en vriend Louis mee kwam kaarten. Een goed begin is geld waard. Het kookteam had voor lekkere soep met ballekes gezorgd (soep zelf gemaakt of zelf gekocht het doet er niet toe). Heel veel dank daarvoor en ook de tapploeg mag ik niet vergeten merci Marc, Rudi en Flor en dank aan Aloïs die voor de opkuis wou zorgen.

♥ 10 januari ♦ 14 februari ♠ 7 maart 2025

Finale op 11 april 2025

Darts



Dit pijltjesspel scoort hoog zelfs op TV worden de grote tornooien uitgezonden. Vele Belgische deelnemers doen het wel goed en op de wereldranglijst horen ze bij de besten. Zit er bij onze KWB'ers ook een ster te bespeuren. De initiatiefnemers, Kristof, Luc, Yves enkijken met enthousiasme toe naar de toekomst van de deelnemers.

Zaterdagen 18 januari en 22 februari 2025
Telkens om 20 u. in het KWB-lokaal.

Gehoord!

Op radio 2 hoorden we een mooi en indrukwekkend verhaal van KWB-lid Henk die bezorgd was over zijn buurman die hij al een paar dagen niet gezien had. Henk belde bij de man aan maar er kwam geen reactie alleen de hond van de man blafte. De buurt werd geraadpleegd, de politie werd opgeroepen en die troffen de buur van Henk dood aan in zijn woning. Henk en Krista hebben het hondje geadopteerd, tof gebaar. Slotsom, sociale controle in je buurt kan heel belangrijk zijn.



Dans je mee?



Wanneer:

Op **dinsdagavonden 28 januari en 4, 11, 25 februari 2025.**
Deuren 't Vijverdal open om 19.45 u. We starten om 20 u.

Waar:

Zaal ' Vijverdal te Merchtem, afsluiten doen we in het KWB-lokaal. 😊

Wat:

Heb je zin om te genieten van enkele gezellige avonden vol dans en plezier? Danservaring moet je zeker niet hebben. We starten met de basis en bouwen zo verder op zodat we na 4 sessies enkele figuren onder de knie hebben. We dansen (van 20 tot 22 u.) opgedeeld in 2 blokken van ongeveer 50 minuten.

Wals, Swing, Bachata of Salsa, line dans,

Nakaarten doen we in het KWB-lokaal.

Kristel en Kris, Petra en Eddy staan klaar om ons te begelei(ij)den!

Kostprijs:

- **Voor deze 4 sessies samen vragen we een bijdrage van 20 euro per danskoppel.**
- **Om praktische redenen vragen we ook per danskoppel in te schrijven.**
- **Een drankje tijdens iedere pauze is inbegrepen.**



Meer informatie:

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij:

Wouter Kemels, 0473 820660, wouter.kemels@kwbmerchtem.be.

Schrijf het bedrag over op rekening **BE70 7995 5005 0525** van KWB Merchtem met vermelding "**dansen en je naam**" en stuur een mailtje naar wouter.kemels@kwbmerchtem.be of laat iets weten in het KWB-lokaal zondagvoormiddag. Inschrijven is verplicht!

Wouter

Fleur dit jaar je tuin op en kweek je eigen plantjes

Wat is er leuker dan in de zomer op je terras, in je tuin of balkon te zitten en te genieten van de kleurenpracht van de bloemen en planten om je heen? Ze zelf gekweekt hebben natuurlijk!

Hoe gaat dat in zijn werk om plantjes te kweken? Moet je dan gewoon zaadjes in je bloembak leggen? En wat is dat, zo “stekken”?

Heb je al groene vingers en wil je er wat meer over leren? Of heb je geen idee hoe er aan te beginnen? 2 professionals leren je er op 31 januari alles over: Henk Willocx en Gunther De Landtsheer gaan van begin tot einde alles haarfijn uitleggen in de Tuinbouwschool in Peizegem. En omdat enkel luisteren niet genoeg is, mag en moet je zeker ook dingen proberen.

Het houdt echter niet op met deze ene avond! Op 4 mei 2025 volgt er een plantenruilbeurs in de Werkman waarbij we onze eigen gekweekte plantjes gaan kunnen ruilen met andere kwb'ers. Maar eerst de beginselen leren en dan een paar maanden tijd om te oefenen!



Opgelet voor de wijkmeesters: 31 januari is ook Ra(a)ke vrijdag. Op de activiteit in de tuinbouwschool kan je je Kleine Raken komen ophalen.

Praktisch: Wanneer: Vrijdag 31 januari vanaf 20:00u.
Waar: Tuinbouwschool Peizegem
Prijs: helemaal gratis



Valentijns sneukeltocht

Waar:

We verzamelen aan KWB lokaal de werkman om 19 u.(na de misviering).

Wanneer:

Op zaterdagavond 15-02-2025.

Wat:

Vrouwen, mannen, dit jaar gaan we op **Valentijns sneukeltocht** !!

Een tocht van een 5 tal km langs goed bewandelbare rustige wegen.

Op verschillende stopplaatsen maken we tijd voor een babbeltje, een ludiek kwisje, een streepje muziek, een verhaaltje, een hapje, een drankje, en als afsluiter Zwitserse raclette met bijpassende wijn.

Kortom, de ingrediënten om er een geslaagde Valentijn van te maken zullen zeker niet ontbreken.

Kom zeker af. Het zal de moeite zijn!!!

Kostprijs:

De kostprijs bedraagt 8 euro per deelnemer.

Betalen doe je ter plaatse in de werkman.

Meer info:

Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660



*Het hart van de mens
is toch die kleine plaats
op onze planeet
waarlangs de liefde
over de wereld komt.*

KWB KALENDER JANUARI – FEBRUARI 2025

JANUARI 2025

Zondag 5 januari	Nieuwjaarsreceptie in het KWB-lokaal vanaf 10 u.
Vrijdag 10 januari	Kaartavond om 20 u. KWB-lokaal
Zaterdag 18 januari	Darts om 20 u. KWB-lokaal
Dinsdag 21 januari	Kookavond in zaal Kerkeboomgaard om 19.30 u.
Vrijdag 24 januari	Whiskyproefavond om 19.30 u. KWB-lokaal
Dinsdag 28 januari	Start danscursus zaal 't Vijverdal, start om 20 u.
Vrijdag 31 januari	Ra(a)ke vrijdag: zelf plantjes kweken tuinbouwschool 20 u.

FEBRUARI 2025

Dinsdag 4 februari	Danscursus zaal 't Vijverdal
Vrijdag 7 februari	Bedrijfsbezoek Thomas hoogtewerkers
Dinsdag 11 februari	Danscursus zaal 't Vijverdal
Vrijdag 14 februari	Kaartavond om 20 u. in het KWB-lokaal
Zaterdag 15 februari	Valentijnswandeling om 19 u. Vertrek KWB-lokaal.
Dinsdag 18 februari	Kookavond
Zaterdag 22 februari	Darts om 20 u. in het KWB-lokaal
Dinsdag 25 februari	Danscursus zaal 't Vijverdal
Woensdag 26 februari	Bedrijfsbezoek aan bakkerij Van Hoeck
Vrijdag 28 februari	Wijkmeestersvergadering

Elke donderdag pingpong om 20.30 u. in de kleine zaal van de sporthal

